

Kerstwijdingsavonden.

Het goede gebruik der grootere plaatselijke vereenigingen van spiritisten in onze steden om in de dagen van Kerstmis wijdingsavonden te houden, dringt steeds meer in de landelijke gedeelten van Nederland door. Zoo geeft de Winterswijkse Courant een aardig verslag van een dergelijke plechtigheid, onder leiding van Mevr. Akker'nga gehouden in het eigen gebouw der vereen. Harmon'a aldaar. De strekking van het door haar voorgelezen Kerstspreekje was besloten in „Het Kerstfeest is het feest om wel te doen". Zulke avonden verrijken de bezoekers, hernieuwen het contact met voorgeganen en dragen op bescheiden, maar niet minder krachtige wijze bij tot de aanvaarding van de beginselen van het spiritisme.



Dr. F. Moser. Der Okkultismus.

Uit een nieuwe circulaire over dit boek, waarover in het 1 Nov.no. van mij een recensie werd opgenomen, blijkt, dat ook Dr. Tenhaeff en Dr. Dietz en Ir. Koopman (Amsterdam) het uiterst gunstig hebben beoordeeld. Prof. Dr. Hans Driessch noemt het een *monumentaal* werk. Zelfs Prof. Richet, op wiens onderzoekingen Dr. M. nog al wat critiek heeft uitgeoefend, en die verklaart vooral in appreciatie van het werk van Prof. Crookes nog al met haar te verschillen, noemt het een werk van buitengewoon documentaire waarde, dat hij vrijwel dagelijks zal moeten raadplegen. Hij geeft hier blijk van een hem natuurlijk ten zeerste eerende ruime opvatting. Helaas, niet lang meer heeft hij het kunnen gebruiken, daar hij 3 Dec. is overgegaan. Ook bestaan er reeds plannen voor een Engelsche vertaling, daar het ook in Engeland een uitstekende ontvangst is te beurt gevallen.

Groningen.

D. VAN VEEN Jzn.

BOEKBESPREKING

Een Blik in het Hiernamaals. Tweede deel, Jozef Rulof. Mouton & Co., 's-Hage. 300 blz. f 3,25 geb.

Een waardig vervolg van het in 1933 verschenen eerste deel, bevattende de beschrijving van verdere, tevens diepere belevingen van het medium Rulof. De inhoud vertoont een parallel met diverse message-litteratuur; hij komt echter op geheel andere wijze tot ons. Hier geeft niet een overgegene door een schrijvend medium verslag van zijn leven aan gene zijde; het medium zelf treedt bewust uit en reist met zijn geleider door de sferen op de wijze, als Anker Larsen in „De Steen der Wijzen" Dahl, na zijn toelating tot de Oostersche school laat doen.

Maar ook dan valt er nog een groot onderscheid vast te stellen; Rulof zoekt en vindt het leven, doordat hij het goede wil en opwaarts streeft, terwijl Dahl met „Maya" ten onder gaat. Rulof overwint het leed; Dahl wordt overwonnen.

Toch ben ik overtuigd, dat velen den zwakkeling Dahl met den Steen der Wijzen gemakkelijker accepteeren dan „André" met zijn Blik in het Hiernamaals. De ervaren pen van den kunstzinnigen Larsen geeft ons Dahl's weg als een der vele levenspaden; Rulof houdt zich bij allen strijd aan zijn eigen en eenigen weg. Om hem te begrijpen moet men met hem meevoelen; moet men de wijding van zijn leven ondergaan. Men schakele het redeneeren vooreerst uit; men zette elk vooroordeel op zij; men make zich vrij van het eigen inzicht, wanneer men dit mooie en zuivere leven wil doorvoelen.

Men leere eerst van hem, hoe het leven gezien, aanvaard en gebouwd kan worden.

Eerst daarna ga men redeneeren en kan men alles toetsen aan het eigen standpunt. En, wie dit doet, wie dit recept naleeft, zal stellig verrijkt worden en zijn standpunt van heden uitbouwen tot een nieuw en ruimer voor de toekomst.

Maar, juist op grond van het voorafgaande voorzie ik tegenkating en afbrekende critiek van de zijde van hen, die tegelijkertijd het boek en hunne vooroordeelen ter hand nemen. De spiritisten weten, dat de dooden leven, maar ik zeg het met Rulof's controle „Alcar": „Vele levenden zijn dood".

En ook, wanneer niet altijd de wijze van beschrijven uw volledige instemming mocht kunnen verwerven, dan nog is de kern van het edelste goud en zal u van daar



Mediumiek verkregen symbolische tekening van J. Rulof, voorstellende „De Dood".



Mediumiek verkregen symbolische tekening van J. Rulof, voorstellende „Het Leven”.

uit een weldoende stroom van liefde bereiken. Daarnaast zult u een nieuw en ruimer begrip omtrent leven, lijden en sterven uit Rulof's eigen leven, lijden en den dood van zijn kindje kunnen putten. Slechts weinigen zullen hun hart zoo openstellen als deze schrijver, die zijn mediumschap boven zich zelf weet te stellen.

De twee mooie, hier gereproduceerde, mediumiek verkregen teekeningen, symbolische voorstellingen van den dood en het leven — hier van zijn kind — zijn in het werk opgenomen. Het moge vele afzijdigen tot nadenken stemmen en vele spiritisten ten voorbeeld strekken.

W. VAN GORCUM.



Boeken uit den Vreemde.

Magie und Geheimwissenschaft. Theodor-Wilhelm Danzel. Strecker und Schröder, Stuttgart. 38 afbeeldingen.

Dr. Danzel, Privaatdocent aan de universiteit van Hamburg, heeft door het publiceeren van dit zeer interessante boek in belangrijke mate bijgedragen tot een beter begrip omtrent het menschdom van de vroegste

tijden tot in de bedrukte dagen van onze, door donkere wolken bedreigde wereld. De inhoud omvat een inleiding, elf hoofdstukken en een litteratuurlijst voor verdere studie.

Door een zeer duidelijke omschrijving van het begrip „Magie” bereidt de kundige en romantische schrijver ons voor tot een groote reis, welke hij met zijne lezers gaat ondernemen door het oude Mexico, Peru, Assyrie, Egypte, China en Indie. Daarna doet hij ons de Kaballa kennen en geeft een ruimer begrip omtrent de alchemie, welke in laatste instantie niet uitsluitend het maken van goud nastreefde, maar een poging inhield om het wereldmysterie te doorgronden.

Danzel, die ook in zijn meest boeiende gedeelten nimmer zijn streng wetenschappelijk standpunt verlaat, verdeelt de menschheid in twee groepen, n.l. den homo divinsans en den homo faber, den primitieven en den technischen mensch. De eerste gevoelde zich in het al-verband met wat hem omringde en drukte deze opvatting uit in magie en tooverformule, mythe en sage; hij had een volksziel, die een wereldziel was. De technische mensch heeft zich uit dit verband losgerukt en zich naar zijn verstand gericht; hij is tot een hersenziel geworden, wiens berekeningen maar al te zeer blijken gestrand te zijn. Desniettemin ziet hij van zijn hoogte minachtend neer op het geloof der primitieven en beschouwt dit als waardeloos gepraat.

Verfrisschend is het te zien, hoe Danzel het baanbreken van de belangstelling voor het occulte, waaronder het spiritisme, beziet als een streven van den geest naar de primitieve wereldziel van den homo divinsans. Hij vindt in het oude sprookje de psychologische wijsheid terug, die boven alle kennis uitgaat.

Alleen reeds op grond hiervan zouden wij dit werk gaarne ter lezing aanbevelen. Veel van ons innerlijk leven, ons onbewust geloof en verwachting, onze voor-gevoelens en onze zucht naar het wonderlijke, zal ons duidelijk kunnen worden door zijn helder betoog. Maar daarnaast is het werk zoo buitengewoon boeiend en zoo leerzaam uit een oogpunt van volkenkunde, dat die aanbeveling nogmaals wordt onderstrept.

W. VAN GORCUM.

In de middeleeuwen heeft de Kerk door haar onverdraagzaamheid, door haar aanmatiging, door haar onfeilbaarheidsgevoel, zelf den stoot gegeven tot het materialisme, de muiterij tegen de gehate Kerk. De officiële geneeskunde heeft fouten met de vroegere Kerk gemeen en is door haar houding ook weer zelf oorzaak, dat in alle beschaafde landen een verzet tegen haar is begonnen, dat dezelfde ernstige gevolgen voor haar zal hebben als de Kerk van de tegen haar opstandigen ervaren heeft.

Lize Deutmann.

INHOUD: Infra-Rood — Dunne-effect en Spiritisme — Levenswoorden — Egoïsme en Altruïsme — Bezetenheid — Van eigen bodem — Van vreemden bodem — Mengelingen — Boekbesprekingen.